

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Geef je verdriet aan Mij

“Als je het gevoel hebt alleen te staan en een weemoed te kennen in jouw leven, als je denkt: ‘ja, ik ben niet goed bezig en ik vind het niet en niemand helpt me en niemand steunt me, ik ben verdrietig’, dan kan dat inderdaad een heel lastig moment zijn, maar dan moet je nooit wanhopig zijn. Probeer dan je verdriet te geven aan Mij, Ik zal het van jou overnemen, Ik weet raad met jouw verdriet.

Het is niet omdat jij verdrietig bent, dat je ook zelf je verdriet moet dragen. Als je het niet kan, geef het aan Mij, Ik zal jou zegenen, Ik zal je de liefde van God sturen, de liefde van God die in Mijn hart is, Ik zal luisteren naar je en Ik zal je troosten.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 10: “God brengt mij vervulling”) © Mayil.com